

Juwelen van rituelen

Bij Allerzielen pronken nog steeds bloemen op de graven. Niet noodzakelijk witte chrysanten. Nu burgert Halloween in. Generaties lang ontvingen we in Opwijk op 11 november Sint-Maarten. Sinterklaas was voor de stad, meende men vroeger. Gaandeweg verovert Sinterklaas op 6 december zowat alle kinderharten. Dan volgt Kerstmis met de uitbundig verlichte kerstboom. Misschien plaatsen we nog een kerststal. De Kerstman, overgewaaid uit het hoge noorden, die is er zeker bij. Met oudejaar wordt overtuigd gefeest en op Nieuwjaar zijn nieuwjaarsbrieven nog steeds traditie, doch de wenskaarten zijn verdrongen door mail en sms.

Onze grootouders kenden geen Valentijnsdag. Aansluitend komt luidruchtig carnaval en rapen de kinderen met Pasen eieren, maar de vastenperiode is verdwenen. De paashaas heeft de paasklokken verdrongen.

De betekenis van aloude plaatselijke rituelen verdwijnt. Nieuwe gewoonten worden 'ingevoerd'. Ze komen van andere leefgemeenschappen en integreren zich als nieuw ritueel in ons milieu in amper één à twee generaties. Kruisbestuiving der culturen, of spelen commerciële motieven ook een rol?

Tentoonstelling: 'Juwelen van rituelen'

De tentoonstelling stelt een aantal van onze plaatselijke gebruiken in het daglicht. Wat was er ooit typisch voor Opwijk en Mazenzele én wat blijft er over? De Sint-Paulusverering met processie, autowijding, 11-juliviering. Bedevaarten komen aan bod en de rituelen van de verschillende levensfasen: geboorte, huwelijk, jubileum, overlijden. Waarin herkennen we ons nog?

Opendeurdag met rondleiding in 't Opwijks Gemeentearchief

Traditiegetrouw hebben wij ons jaarlijks opendeurdagritueel: we tonen onze archiefwerking en hoe belangrijk én leuk het is om zorg te dragen voor ons lokaal cultureel erfgoed. De vrijwilligers staan klaar om jullie rond te leiden.

24 april: Doorlopend open van 10 tot 18 uur – gratis

't Opwijks Gemeentearchief - Doortstraat 2 - 052 365 179 - archieef@opwijk.be

Een samenwerking met de dienst Vrije Tijd
v.u. college van burgemeester en schepenen